

Zin in Zweden

Berghotel Fjällnäs biedt het beste van twee werelden: prachtige ongerepte meren en bossen, maar ook brede skipistes en aantrekkelijke boetiekjes. Het hotel zelf – een voormalige hideaway voor royals – heeft een fantastische keuken en fijne spa.

TEKST: HARMKE KRAAK FOTOGRAFIE: ESTHER QUELLE MET DANK AAN: TRAVEL WITHSTYLE, WWW.WITHSTYLE.NL

F

jällnäs is het oudste berghotel van Zweden. De snelste manier om er te komen is via Noorwegen. Dus vliegen we met KLM naar Trondheim, waar Kristin, een medewerkster van het hotel, ons ophaalt. De banden van haar 4WD hebben spikes zodat we niet slippen op de ijzige weg. We zetten koers naar de Zweedse grens en komen langs bevroren meren en houten dorpjes. Op de achtergrond zien we de besneeuwde toppen van het Sylan-gebergte. Onderweg lunchen we in een voormalige stal van een boerenhoeve in het Noorse plaatsje Stugudal. De hoeve is al eeuwen in het bezit van dezelfde familie. An-Magritt, de helblonde dochter van de eigenaar, richtte de plek smaakvol in. Voor de ingang staan IJslandse paarden, langharige, ponyachtige dieren. Dressuur van IJslandse paarden is een wereldwijde tak van sport en An-Magritt is een fanatiek beoefenaar. Ze is zelfs kampioene van Noorwegen geweest. De lunch wordt bereid door Patrik Jonsson, chef-kok van hotel Fjällnäs. Hoewel Stugudal niet om de hoek is, maakt hotel Fjällnäs vaker gebruik van deze Noorse hoeve om gasten te verrassen.

Knappend haardvuur

In het donker komen we aan op onze eindbestemming. Hotel Fjällnäs ligt aan een meer en bestaat uit een aantal pittoreske gebouwen. Het okergele hoofdgebouw dateert nog uit 1882. Wij zijn er in februari, de koudste tijd van het jaar: Pakkastalvi, wat zoiets betekent als IJzige Winter. De temperatuur kan dan dalen naar zo'n min 20 graden Celsius. De streek kent liefst acht seizoenen, van IJzige Winter tot Eeuwige Zon. Het logo van het hotel bestaat uit een cirkel met acht kleuren en 52 streepjes. De kleuren duiden de seizoenen aan en de streepjes de weken van het jaar. We worden hartelijk ontvangen door manager Maria Pettersson en de vrolijke Lucie, een Tsjechische die voor de liefde naar Zweden is gekomen. De receptie oogt huiselijk met veel hout. De ruimte staat in verbinding met de zitkamer, waar banken rond het knappende haardvuur staan. Het is de favoriete plek van veel gasten. In de eetzaal die aan een treincoupé doet denken genieten we van wat er op tafel komt: mals rendier vlees, zalm met hazelnoten en knapperig brood. De vis is



Hotelmeeuwster Lucie met hotelhond Ginger.



De receptie annex bar van het hotel.

*We eten MALS
RENDIERVLEES
en zalm met
hazelnoten*



Het dichtgevroren meer waar het hotel op uitkijkt.



Restaurant Rørosrein in het monumentale Noorse plaatsje Røros.

uiterst vers, want hoewel we in de bergen zijn, is de oceaan niet ver. Zoals we tijdens de lunch al hebben geproefd is de keuken van topniveau. Zowel chef Patrik als sous-chef Magnus Burstedt hebben de nodige ervaring opgedaan bij sterrenrestaurants, waaronder Dahlgren in Stockholm.

Op de hondenslee

Als we de volgende dag door de sneeuw naar de ontbijtzaal lopen, komt een husky vrolijk op ons afgesprongen. Het is hotelhond Ginger. Lucie neemt hem vaak mee als ze gaat langlaufen in de bossen rond het meer. In de omgeving van Fjällnäs bevindt zich het langste langlauftraject ter wereld: driehonderd kilometer loipes en vierhonderd kilometer ongeprepareerde paden. Vandaag maken we een tocht met de hondenslee. Ook Kristin, Maria en Lucie zijn van de partij. Ketil Reitan van Alaskan Husky Tours is de expert die ons begeleidt. Overal op zijn terrein staan hondenhokken. Ketil bezit 49 husky's. Hij fokt ze zelf en neemt deel aan prestigieuze huskyraces. Ook reisde hij voor een BBC-documentaire naar de Zuidpool in de voetsporen van ontdekkingsreiziger Amundsen. We spannen de honden voor de slee. De een houdt de hond vast, terwijl de ander het tuigje omdoet. De husky's staan te trappelen van ongeduld en dan gaan we op pad. In een lange sliert trekken we door het ongerepte berkenbos in het spoor van Ketil. Het is twintig graden onder nul, maar we dragen warme pakken en het is een genot om door het zonovertogen sneeuwlandschap te glijden over de gloeiende paden. Na afloop worden we beloond

met warme chocolade rond het houtvuur in een tipi, lavvo in de taal van de Samen, een nomadenvolk.

Spa in de sneeuw

Terug in Fjällnäs wacht ons een weldadige behandeling in de spa. We krijgen ieder een massage met warme olie van jeneverbessen en rozemarijn. Daarna gaan we de sauna in. Het is de bedoeling om vervolgens af te koelen in het bevroren meer waarin een wak is uitgespaard, maar dat is ons iets te gortig... Wel genieten we van de hottub buiten. Terwijl de wind voortraast en de sneeuw opstuift, zitten we behaaglijk in het warme water en kijken uit over het bevroren meer. Het spiritueel eindigt in de relaxruimte, waar fruit en thee klaarstaan en rustgevende klassieke muziek klinkt. Al van oudsher is Fjällnäs een spahotel, zo horen we tijdens het diner van de Zweedse eigenaar Lars Bertmar,

een voormalige bankier uit Londen. Hij vertelt: "In 1870 werd de spoorlijn tussen Stockholm en Oslo aangelegd. De treinen reden op kolen en de kolendampen waren slecht voor de lon-

gen. Dit hotel werd gebouwd als toevluchtsoord om letterlijk op adem te komen." De eerste gasten waren leden van het Zweedse koningshuis en andere voorname lieden. Fjällnäs is nog altijd een idyllische plek te midden van overweldigende natuur. Lars liet daarom pal aan het meer een kapel bouwen, die in trek is als trouwlocatie.

Shoppen met Maria

Langlaufen, skiën, sleeën, het kan allemaal in de omgeving, maar ook... shoppen. Daar hebben we wel oren naar, we blijven vrouwen tenslotte. Maria Pettersson neemt ons mee naar haar favoriete boetieks. Allereerst steken we de Noorse grens over naar Røros. Dit monumentale dorp staat op de Werelderfgoedlijst en dankt zijn roem aan de kopermijnen. In 1644 werd er voor het eerst koper gevonden. Er ontstond een ware koper-rush. Ook Disneyfilm Frozen liet zich inspireren door Røros en omgeving. We lopen naar de Kjerkgata, de Kerkstraat, waar behalve de twee-na-grootse kerk van Noorwegen tal van leuke boetiekjes zijn. Maria troont ons onder meer mee naar haar favoriete modezaak: Moods of Norway. 's Middags bezoeken we het Zweedse skidorp Funäsdalen, op twintig minuten rijden van ons hotel. De weg erheen wordt geflankeerd door besneeuwde naaldbomen, een sprookjesachtig gezicht. Ook hier verrast Maria ons met leuke winkels, zoals interieurzaak Trolltrumman en bakkerij B.a.k. Kortom, logeren in hotel Fjällnäs betekent een verblijf in volledig ongerepte natuur met rustieke dorpjes om de hoek.

Tip

De Nederlandse fotograaf Rob Veldhuis woont al jaren met zijn vrouw in Røros. Samen met de Zweedse topkok Mikael Forselius maakte hij een (Engelstalig) kookboek over slowfood: Foraging – For the Taste of Røros, o.a. te bestellen via www.bol.com, €22,12

DOEN

IJslandse paarden
Dyrhaug Ridesenter organiseert tochten met IJslandse paarden in de sneeuw, www.dyrhaug.no

Hondenslee
Op de hondensleden van Alaskan Husky Tours suis je onder begeleiding van expert Ketil Reitan door ongerepte berkenbossen en over bevroren meren, www.huskytour.no

Sneeuwscooter
Tijdens een tocht met de sneeuwscooter kom je op ongerepte plekken boven de boomgrens, www.puls.nu

Skiën/langlaufen
Ski- of langlaufles? Meld je aan bij de skischool van Mikaelas, www.mikaelas.se

Food safari!
Røros staat bekend om zijn slow food en je kunt op food safari in dit UNESCO-dorp om de lokale smaken te leren kennen, www.roros.no en hilde.myhren@rorosinfo.no

De eerste gasten waren leden van het ZWEEDESE KONINGSHUIS

Na een tocht met de hondenslee warmen we ons bij het houtvuur in een tipi.



Ook hotelmanager Maria Pettersson heeft tussen de bedrijven door even tijd om in de vrieskou te genieten van de hottub.



Winkelstraat Kjerkgata in Røros.



*De besneeuwde
naaldbomen zijn een
SPROOKJESACHTIG
GEZICHT*



Kristin Ottesen
(rechts op de foto)
van hotel Fjällnäs
samen met een
vriendin in het Noorse
dorp Røros.



ADRESSEN

RØROS, NOORWEGEN

Moods of Norway
'Happy clothes for happy people'.
Kjerkgata 14,
www.moodsfnorway.com

Palma Interior

Woonwinkel die in 2014 werd
heropend na een restyling.
Kjerkgata 1

Røros Tweed

Prachtige wollen shawls,
dekens en plaids.
Tollef Bredalsvei 8,
www.rorostweed.no

Lysgaard

Handgemaakte koppen en
kommen van keramiek.
Kjerkgata 5, www.lysgaard.no.

Galleri Glød

Sieraden, vazen en ander design.
Kjerkgata 44

Per Sverre Dahl

Kunstenaar Per boetseert in zijn
atelier beelden van popsterren
als Mick Jagger en Michael
Jackson. Mörkstugata 5

Restaurant Rørosrein

Dé plek om op te warmen na
een tocht op de rendierslee.
Hagaveien 17,
www.rorosrein.no

Vertshuset

Proef de lokale keuken (bessen,
paddenstoelen, seizoensgroen-
ten) en het bier uit eigen brouwe-
rij. Kjerkgata 34, www.vertshusetroros.no

FUNÄSDALEN, ZWEDEN

Trolltrumman ('waarzegger' in
de taal van de nomaden)
Zweedse interieuraccessoires
zoals houten kandelaars en
rendiervellen. Rörösvägen 8,
www.trolltrumman.se

Topsport

Sportzaak met bekende merken
als Hestra. Rörösvägen 16,
www.topsport.se

Sportstugan

Sportieve mode van topmerken
als Peak Performance.
Rörösvägen 18,
www.skidskola.nu/contact

Villan 1951

Lunchroom & fitnesscentrum.
Rörösvägen 10,
www.villan1951.se

B.a.k.

Edith verkoopt broden én
zelfontworpen keukengadgets in
haar bakkerij. Rörösvägen 17,
www.hemmahosedith.se

HOTELS

Fjällnäs

Berghotel met spa aan een meer
en bossen, nabij de skigebieden
van Funäsfjällen. Fjällnäs
verhuurt ook een romantische
privéhut in de bergen voor
honeymooners. www.fjallnas.se

Ski Lodge

Dit familiehotel in Tännadalen ligt
direct aan de piste, op tien
minuten rijden van Fjällnäs. De
bar met kunst aan de muur en
opgezette beren is een hotspot.
Fäbodvägen 12,
www.tannadalen.com



REISAANBIEDING ZWEDEN



4 DAGEN WINTERS ZWEDEN VANAF € 1.440 P.P.

Winterwarmte in Fjällnäs

Zweden in de winter is een belevenis op zich. Het winterlandschap varieert van uitgestrekte vlaktes naar berggebieden, besneeuwde bossen en wilde rivieren waar het ijs geen vat op kan krijgen. Je kunt deze 4-daagse reis deze winter zelf beleven!

Dag 1

Vlucht van Amsterdam naar Trondheim. Bij aankomst staat de chauffeur voor u klaar. De reis naar Fjällnäs duurt circa drie uur. Aangekomen in het hotel wordt je ontvangen met een drankje. 's Avonds genieten van een heerlijk 3-gangenmenu.

Dag 2 en 3

Twee dagen om te genieten van het hotel en de omgeving. Maak bijvoorbeeld een rit met sledehonden of een tocht met een sneeuwscooter. Ga ijsvissen, langlaufen of wandelen. Doe een dagtrip naar het leuke stadje Røros en neem een spa-behandeling. Een uitgebreid ontbijt en diner zijn beide dagen inbegrepen.

Dag 4

Ontbijt en een vrije ochtend. 's Middags vertrek je naar Trondheim voor de terugvlucht. Optioneel kan dit door middel van een helikoptervlucht.



REISSOM: vanaf € 1.440 per persoon (een korting van € 140 per persoon.)

INCLUSIEF: rechtstreekse vlucht per KLM van Amsterdam naar Trondheim en vice versa, check-in bagage inbegrepen – alle taxes (voor deze vluchten is € 250 per persoon ingecalculeerd), privétransfer van Trondheim luchthaven naar het hotel in Fjällnäs (een prachtige rit van circa 3 uur), drie overnachtingen op basis van halfpension, vrij gebruik van de spa-faciliteiten, 25 minuten spa-behandeling naar keuze, welkomstdrankje bij aankomst, gebruik van de push-sleeën, privétransfer naar de luchthaven van Trondheim. Deze aanbieding is geldig vanaf november 2014 t/m mei 2015, tijdens de feestdagen gelden er andere tarieven.

EXCLUSIEF:

reis-en/of annuleringsverzekering (eventueel af te sluiten door Travel withStyle), niet vernoemde uitstapjes en/of excursies, bijdrages garantiefonds en reserveringskosten van € 25 per reservering.

INFORMATIE:

Travel withStyle, aangesloten bij VVKR en GGTO.

VOOR RESERVERINGEN:

www.withstyle.nl

Tel: 0541-707471